

*Sorry*

Sorry Mamadou, dat we je als kind lieten werken in de kopermijn tot je doodziek ten onder ging.

Sorry Augustin, dat we jou en je broertjes honger lieten lijden.

Sorry Divine, dat we je als dochter van een Congolese vrouw en een Belgische colon hebben weggehaald bij je ouders.

Sorry Frederic, dat je als arbeider omkwam bij de aanleg van de spoorweg tussen Matadi en Kinshasa.

Sorry Ray, dat je tijdens de Tweede Wereldoorlog gedwongen moest meevechten in een leger dat niet het jouwe was.

Sorry Raoul en Ephraïm, dat jullie afgehakte handen als pasmunt moesten dienen voor het niet-gehaalde rubberquotum van jullie dorp.

Sorry Musimbwa, dat je uit je dorp werd weggehaald en moest opgroeien in een kinderkolonie bij de missionarissen.

Sorry Idrissa, dat we je vader neerschoten tijdens de mijnwerkersstaking in Elizabethstad.

Sorry Lucia en Rosine, dat jullie omkwamen in het moeras nadat je gevlucht was uit je platgebrande dorp.

Sorry Amanita, France en Bienheureuse, dat jullie zo jong gestorven zijn omdat je niet bestand was tegen de westerse griep.

Sorry Benjamin en David, dat we jullie jacht- en visgronden in beslag namen om er akkergrond van te maken.

Sorry voor Congo Vrijstaat, voor de Openbare Weermacht, voor de standbeelden van Leopold II, voor de executie van Lumumba, voor het racisme dat er nog steeds is.

*Sorry. Excusez nous. Bolimbisi. Pole. Mfwilaku luse. Lolula mono.*